

Datum: 24 mei 2023

Naam kind:.....

Deze middag ging het verhaal over: De Trooster (de Heilige Geest) is gekomen zoals Jezus aan Zijn volgelingen beloofd had. Ze begonnen in vreemde talen te spreken, zodat alle mensen de blijde Boodschap konden horen in hun eigen taal: Jezus is opgestaan. Hij leeft! De mensen hebben Hem wel gekruisigd, maar Hij heeft de dood overwonnen. Hij is écht de Verlosser die God beloofd had. De discipelen kunnen ervan getuigen, want ze hebben Hem allemaal ontmoet. Hij is nu opgevaren naar Zijn Vader in de hemel en zal eens terug komen. Iedereen moet zich omkeren en in Hem geloven, want dan alleen zal je zalig worden. Velen schamen zich omdat ze meegedaan hebben om Jezus te kruisigen. Ze geloven, krijgen berouw en bekeren zich. Anderen spotten. De oversten van het volk ergeren zich zo erg aan deze Boodschap dat ze Petrus en Johannes gevangen laten nemen. Ze willen niets meer van Jezus horen. Hij moet doodgezwegen worden. Dat kan echter helemaal niet. Gods werk gaat door ook als mensen het proberen te verhinderen. Hij is een God van wonderen... toen én nu nog! Ook als jij nu de Naam van de Heere aanroept dan zal jij ook zalig worden! Doe je dat ook?!

De leertekst is: Want er is onder de hemel geen andere naam aan de mensen gegeven waardoor wij zalig moeten worden (Handelingen 4 vers 12)

Opdracht:

Als je deze kleurplaat kleurt en de volgende keer (**7 juni**) inlevert op de club, dan krijg je een extra spaarpunt!

